

**Phần 9: PHÁP PHÒNG XÁ LINH TINH*****Văn yết-ma xin làm phòng nhỏ:***

Đại đức Tăng lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... tự xin làm phòng, không có chủ tự mình làm. Nay đến Tăng xin ấn định cho chỗ này không có nạn, chỗ không có sự trở ngại. (Lần thứ hai, thứ ba cũng thưa như vậy. Tăng nên xem xét Tỳ-kheo này, nếu có thể tin tưởng thì nên cho phép, nếu không thể tin tưởng thì tất cả Tăng nên đến chỗ đó xem. Nếu xa thì sai người có thể tin tưởng đến xem rồi tác pháp Yết-ma.)

Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... tự xin làm phòng, không có chủ tự làm. Nay đến Tăng xin ấn định chỗ không có nạn, không có sự chướng ngại. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý. Nay Tăng ấn định cho Tỳ-kheo tên là... chỗ không có nạn sự, không có trở ngại. Đây là lời tác bạch.

Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... tự xin làm phòng, không có chủ tự mình làm. Nay đến Tăng xin ấn định chỗ không có nạn sự, chỗ không có trở ngại. Nay Tăng ấn định cho Tỳ-kheo tên là... chỗ không có nạn sự, chỗ không có chướng ngại. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng ấn định cho Tỳ-kheo tên là... chỗ không có nạn sự, chỗ không có trở ngại thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì nói ra.

Tăng đã đồng ý ấn định cho Tỳ-kheo tên là... chỗ không có nạn sự, chỗ không có trở ngại. Tăng đã đồng ý vì im lặng. Việc ấy, nay tôi xin ghi nhận như vậy. (Tiếp theo là Yết-ma phòng lớn, tất cả đều giống với trên đây, chỉ xưng có chủ là khác)

***Văn kết phòng làm kho chứa:***

Đại đức Tăng lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý kết phòng... làm nhà kho. Đây là lời tác bạch.

Đại đức Tăng lắng nghe! Tăng kết phòng... làm nhà kho. Các Trưởng lão nào đồng ý, Tăng kết phòng... làm nhà kho thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì nói ra.

Tăng đã đồng ý kết phòng... làm nhà kho rồi. Tăng đã đồng ý vì im lặng. Việc ấy, nay tôi xin ghi nhận như vậy.

***Văn yết-ma sai người giữ kho vật:***

Đại đức Tăng lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý, Tăng sai Tỳ-kheo tên là... làm người giữ vật. Đây là lời tác bạch.

Đại đức Tăng lắng nghe! Tăng sai Tỳ-kheo tên là... làm người giữ vật. Các Trưởng lão nào đồng ý, Tăng sai Tỳ-kheo tên là... làm người giữ vật thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì nói ra

Tăng đã đồng ý sai Tỳ-kheo tên là... làm người giữ vật. Tăng đã đồng ý vì im lặng. Việc ấy, nay tôi xin ghi nhận như vậy. (Sai làm suy na, sai là cơm, trái cây, tắm rửa răng, trải ngọa cụ cho Tăng, chia cháo cho Tăng, chia bánh, chia áo tắm mưa, phân chia Sa-di giữ vườn cho Tăng như pháp. Văn yết-ma các pháp trên đều giống nhau, chỉ khác là khi xưng sự việc.)

***Văn yết-ma xin Tỳ-kheo già bệnh được dùng gậy và túi đựng:***

Đại đức Tăng lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... già bệnh đi lại cần phải có gậy và túi đựng. Nay đến Tăng xin được sử dụng gậy và túi đựng. Cúi xin Tăng cho phép tôi Tỳ-kheo tên là... sử dụng gậy và túi đựng. (Thưa như vậy ba lần)

***Văn yết-ma cho Tỳ-kheo già bệnh được dùng gậy và túi đựng:***

Đại đức Tăng lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... già bệnh đi lại cần phải có gậy và túi đựng. Nay đến Tăng xin được sử dụng gậy và túi đựng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý Tỳ-kheo tên là... sử dụng gậy và túi đựng. Đây là lời tác bạch.

Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... già bệnh khi đi lại cần phải sử dụng gậy và túi đựng. Nay đến Tăng xin được sử dụng gậy và túi đựng. Nay Tăng cho phép Tỳ-kheo này sử dụng gậy và túi đựng. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng cho phép Tỳ-kheo tên là... sử dụng gậy và túi đựng thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì nói ra.

Tăng đã đồng ý cho Tỳ-kheo tên là... sử dụng gậy và túi đựng. Tăng đã đồng ý và im lặng. Việc ấy, nay tôi xin ghi nhận như vậy.

***Văn dặn dò phi thời vào thôn xóm:***

Trưởng lão nhất tâm niệm! Tôi Tỳ-kheo tên là... phi thời vào thôn xóm... đến nhà... vì công việc... Tôi thưa với Trưởng lão để Trưởng lão biết cho.

